

## Lezing van Patricia Achenbach – Kunst, een liefdevolle worsteling.

Patricia vertelt in haar lezing '**Kunst; een liefdevolle worsteling**' over de weg die zij in haar 30 jaar professioneel kunstenaarschap heeft afgelegd.

En over het pad dat zij nog hoopt te gaan. Over de dromen die zij nog heeft en waarvan zij een deel hoopt te kunnen waarmaken.

Over inspiratiebronnen, obstakels, geluismomenten, mooie ontmoetingen, kleine dingen die grote waardevolle lessen bleken te zijn.

De lezing kleedt zij aan met afbeeldingen van werk dat zij in de afgelopen 30 jaar heeft gemaakt en met voorgedragen gedichten.



**Patricia Achenbach-Veira** is beeldend kunstenaar in de discipline schilderen en grafische kunst.

Sinds 1993 runt zij met vallen en opstaan een beroepspraktijk als schilderes en illustratrice.

Ook is ze sinds 2001 werkzaam als docent Beeldende Vorming.

In haar werk wordt Patricia geïnspireerd door **reeksen** en **series** en door **verschillen** en **verbanden** tussen allerhande dingen.

Denk hierbij aan ogenschijnlijk vanzelfsprekende dingen in het leven zoals het **alfabet**, **getallen** of bijvoorbeeld de vier seizoenen.

**Het werken in reeksen is een terugkerend gegeven in het werk van Patricia Achenbach.**

Afgestudeerd en beroepsmatig werkzaam sinds 1993.